

## 2. Kajakken op de Ourthe

In de maanden april, mei, juni, september en oktober wordt er gekajakkt (tenzij het te koud is of de waterstand te hoog of te laag is). Met de bus worden jullie 8 kilometer stroomopwaarts gebracht en dalen, na een deskundige uitleg van een sportmonitor de Ourthe af.

Geen nood voor degene met een beetje watervrees, jullie varen in stevige, stabiele 2-persoonskajaks en iedereen krijgt natuurlijk een reddingsvest mee!



### Benodigheden

Zwempak of zwembroek met daarboven een T-shirt en bij kouder weer een trui en regenjas. Een paar waterschoenen of turnpantoffels die nat mogen worden kan je best ook gebruiken.

Wat zeker niet; een dikke jas, een lange broek, kousen, sportschoenen of laarzen. Het zijn spullen die allemaal nat worden en veel te moeilijk drogen. Je kan ze dus voor de rest van de week niet meer gebruiken.

## 3. Avonturentocht

Wanneer het te koud wordt om te kajakken trekken we de bossen in op avonturentocht. Gewapend met een klimgordel en veiligheidstouw steken we een diepe kloof over dmv een spoorwegbrug en indianenbrug.



Alles is natuurlijk heel goed beveiligd en staat onder begeleiding van een sportmonitor. De tocht gaat verder en na een flinke afdaling komen we terecht bij de death-ride. Letterlijk vertaald betekent dit dodenrit maar geen nood het is niet gevaarlijk maar superleuk. Het is een spectaculaire afdaling over een schuin gespannen touw. Een avontuurlijke mix van plezier en spanning.



### Benodigheden

Idem rappel, klimmen en apenbrug